

סיפור – התחפשת האיחזית של אדר ואדרת



הדסה ומוטי הם ההורים במשפחת שושן.

לפני עשר שנים ביום שמש של חדש אדר, מוטי והדסה הפכו לאבא ואמא,

ואל תשאלו אם נולד להם בן או נולדה בת, כי התשובה היא... גם וגם!

למוטי והדסה נולדו תאומים מקסימים, אמנם בן ובת, אבל ממש ממש דומים!

הדסה ומוטי (שבאמת קראו לו מרדכי) חשבו על שמות, והם חפשו שמות שיתאימו לחדש בו נולדו התאומים...

חשבו וחשבו ובסוף החליטו לקרא לתאומים – אדר ואדרת.

אדר ואדרת היו תינוקות מקסימים, וממש מגיל צעיר הם אהבו לעשות כל דבר ביחד,

לציר – יחד, לשחק – יחד, ללכת לגן השעשועים – יחד.

בגלל שהם היו תאומים, הם גם ממש הרגישו זה את זה...

למשל אם אבא נסה להצחיק את אדר, פתאום גם אדרת היתה צוחקת,

או אם אדרת קבלה מכה ובכתה, מיד גם אדר הצטרף לבכי...

בכל שנה כשהתקרב יום ההולדת של התאומים, התקרב גם חג הפורים, ובכל שנה

התאומים התחפשו יחד:

בגיל שנה כשהם היו עוד ממש תינוקות הם התחפשו לארנב וארנבת לבנבנים,

בגיל שנתיים שכבר הלכו על הרגלים הם היו שני פרחים,

בגיל שלוש הם ידעו כבר לדבר ולהצחיק והם התחפשו לליצן וליצנית,

ובגיל ארבע הם כבר בקשו בעצמם להתחפש למלך ומלכה,

בגיל חמש בעקבות סרטים שראו, הם רצו להיות גבור וגבורת-על,

ובגיל שש הם אהבו את סמי הכבאי אז הם התחפשו לכבאי וכבאית,

מערך השיעור הינו חלק מ'ירח פרח וחליל' - תוכנית מוסיקלית שנתית לגננות ומורות.

המערך לשימוש הרוכשים בלבד ולא ניתן להעברה. כל הזכויות שמורות ליוחאי בן אב"י – מוסיקה ותוכן ©



בגיל שבע הם מאוד רצו לשמר על הסדר והתנועה

אז הם התחפשו לשוטר ושוטרת,

ובגיל שמונה כשדוד שלהם האהוב היה בצבא הם התחפשו לחיל וחילת.

בגיל תשע הם התפעלו ממופע קסמים ורצו בעקבותיו להיות בפורים קוסם וקוסמת.

עברה כמעט שנה, ולפני יומולדת עשר אדר ואדרת חשבו על תחפשת מיחדת אליה
יתחפשו השנה...

כבר חדשים לפני פורים הם חפשו רעיון, ואחרי המון מחשבות הם החליטו.

ערב אחד כשאמא ואבא ישבו בסלון, אדר ואדרת נגשו אליהם ובעינים בורקות הם ספרו
להם על ההחלטה:

"לכבוד גיל עשר חשבנו יחד שהשנה נתחפש למשהו אחר -

לא תחפשת רגילה שמתחפשים אליה ואחר כך שוכחים,

אלא תחפשת משמעותית שתהפך אותנו לאנשים טובים יותר,

וממש תשנה לנו את החיים!"

אבא ואמא היו מפתעים, ולמען האמת היו מאוד מאוד סקרנים...

הם הסתכלו זה על זה, ולא ידעו למה לצפות... אבא שאל:

"אז על איזו תחפשת חשבתם?"

אדר הסתכל על אדרת והיא החזירה לו מבט, הם חיכו את החיך הכי מתוק, וממש ביחד

הם אמרו את הרעיון:

"חשבנו להתחפש ל... אח ואחות!"

אמא ואבא לא הבינו כלום, הרי אדר ואדרת נולדו באותו יום, ומאז שנולדו הם אחים, אז

למה בדיוק הם מתכונים...? ואמא פנתה בשאלה:

"רגע, לא הבנתי, אח ואחות? הרי בשביל זה אתם לא צריכים שום תחפשת... אתם תמיד

אח ואחות..."

אדרת ואדר התפוצצו מצחוק...

מערך השיעור הינו חלק מ'ירח פרח וחליל' - תוכנית מוסיקלית שנתית לגננות ומורות.

המערך לשימוש הרוכשים בלבד ולא ניתן להעברה. כל הזכויות שמורות ליוחאי בן אב"י - מוסיקה ותוכן ©



"לא... לא אח ואחות כאלה..."

רצינו להתחפש לאח ואחות שעובדים בבית חולים ועוזרים לאנשים,

אבל לא רק בתחפשת, אלא ממש!"

אמנם אנחנו עוד ילדים, אבל בטח יש דברים שנוכל לעזור בהם...

וממש נשמח להיות אח ואחות ליום אחד.

אבא התרגש ולאמא היו דמעות, הם חבקו את אדר ואדרת,

ואמרו שיעשו הכל כדי לעזור להם לממש את הרעיון.

למחרת, אבא דבר עם חבר שלו שהיה רופא בבית חולים, והוא שמח מאוד מהבקשה של הילדים.

ביום ההלדת שלהם, אדר ואדרת התעוררו מקדם, ויצאו עם אבא ואמא לבית החולים.

הרופאים והאחיות במחלקת הילדים קבלו את האחים הצעירים במאור פנים.

הם נתנו להם מדים במדה הכי קטנה שיש, והסבירו להם במה הם יוכלו לעזור.

התפקיד של האחים הצעירים היה לעבר בין הילדים, ולעזור לאחיות לחלק להם אכל ותרופות, לשאל לשלומם, וכמובן – לדבר עם הילדים, לשיר להם, לשמח אותם, ולנסות להשכיח מהם אפילו לזמן קצר את הכאבים והצער.

היום היה אמנם עמוס ומעיף, אך הם התמלאו בהרגשה אדירה של ספוק.

לפני שהם יצאו מהמחלקה, אדר ואדרת עברו בכל החדרים, וחלקו לכל ילד משלוח מנות שהכינו בבית. כשהם נפרדו לשלום מהילדים הם ראו על הפנים שלהם, עד כמה היום הזה גרם להם לשמח!

ביום של התחפשות, הגיעו אדר ואדרת לבית הספר עם תחפשת של אח ואחות, ומתוך קפסא קטנה שדומה לקפסא של תרופות, הם הוציאו סכריות קטנות, וחלקו לכל החברים והחברות.

אדר ואדרת כבר גדולים, והם כבר לא כל כך מתחפשים בפורים, אבל את התחפשת של גיל עשר הם יזכרו לשנים רבות!

מערך השיעור הינו חלק מ'ירח פרח וחליל' - תוכנית מוסיקלית שנתית לגננות ומורות.

המערך לשימוש הרוכשים בלבד ולא ניתן להעברה. כל הזכויות שמורות ליוחאי בן אב"י - מוסיקה ותוכן ©